

In Christus straalt ons de hoop op een zalige verrijzenis tegen.
(Misgebed)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER
REMI VAN DER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw
Maria, Eliza D'HAENENS

geboren te Elst, op 29 september 1882 en er godvruchtig overleden op 24 april 1969, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

God had hem begunstigd met een sterke gezondheid en een vaste wil - deze gaven heeft hij dan ook gebruikt tot welzijn van zijn gezin.

Lang reeds voelde hij zijn lichaamskrachten afnemen, terwijl zijn geest onverzwakt bleef.

Hij streed tegen deze verzwakking en hield zich staande. Wel wist hij dat de dood niet ver meer af was, en heeft dan ook met God alles in orde gebracht.

Daar wij allen aangewezen zijn op Gods barmhartigheid heeft hij gebeden voor anderen, en verwacht nu ook dat wij hem in ons gebed zullen gedenken.

Gij, mijn duurzame echtgenote en kinderen, die mijn zorgen en kommer om u naar waarde weet te schatten, uw gebed weze uw dank.

Gij, mijn familieleden en vrienden, uw genegenheid moge nu blijken in het godvruchtig aandenken, dat gij van mij bewaart.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier akten bidden.

Voor uw deelname aan deze Eucharistieviering, de grootste kracht voor de overledene en de troost voor de familie, danken U de families :

Mevrouw Remi VAN DER DONCKT-D'HAENENS,
zijn echtgenote,
Heer en Mevrouw Frans BAERT-VAN DER DONCKT
en kinderen Magda, Johan en Josiane,
zijn kinderen en kleinkinderen,
De families VAN DER DONCKT, D'HAENENS,
SEGERS en BOCKSTAEL.