



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## **René VAN DER DONCKT**

echtgenoot van Mevrouw

### **Eliane DE RIDDER**

geboren te Zegelsem op 6 maart 1928 en  
schielijk overleden te Ronse op 4 april 1977,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten  
«in extremis».

Heer onze God,  
ons leven is doorweven  
met goede en kwade dagen,  
met vreugde en met pijn.  
Wij bidden U  
voor hem die zo plots  
van ons is heengegaan.  
In deze paastijd  
herdenken wij de overwinning van Jezus op  
de dood.  
Op zijn woord geloven wij  
dat ook voor ons de dood geen einde is.  
«Wie in mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven».  
Moge in deze feestelijke paastijd  
de dierbare overledene binnengaan  
in het land van heerlijkheid  
waar geen pijn meer is en geen dood.  
Laten wij opzien naar Jezus Christus  
die voor alle mensen is gestorven  
ook voor hem die wij nu ten grave dragen.  
Moge Hij onze hoop en ons vertrouwen zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en familieleden,  
moge mijn herinnering bij u blijven  
voortleven.

Blijf mij gedenken in uw gebed.

Eens zien we elkander weer.

De engelen geleiden hem ten paradijze.

Mevrouw René VAN DER DONCKT - DE RIDDER,  
Heer en Mevrouw Paul VAN DER DONCKT -  
DETEMMERMAN,

Heer en Mevrouw (August DE RIDDER †).  
Prosper DELEPEE - GOSSE,

De families VAN DER DONCKT, DE NAYER,  
DE RIDDER en GOSSE,

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming en gebed.

---

Begrafenissen Firma Aelvoet, Bordetlaan