

Zie, hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen.  
I. Reg. II, 4.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
JUFFROUW

## Sulma VANDER DONCKT

geboren te St-Maria-Horebeke  
den 23 Februari 1866 en er godvruchtig overleden  
den 14 Juli 1950,  
Gezalfd met het H. Oliesel.  
Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw  
en van al de godvruchtige genootschappen

De Heer had haar met een schone ziel begaafd :  
in zyn oken deed zij steeds wat goed en Hem  
behaaglijk is; hare dagen waren werkzaam, hare  
wegen vol vrede en liefde

Hare gedachtenis is in zegening Eccl. 45, 1

De godsvrucht tot Maria is ene waarborz van  
zaligheid, welke God geeft aan degenen die Hij  
tot de glorie des Hemels heeft voorbereid.

(H. Joannes Dan)

Heer, geef aan uw getrouwe dienaarssse het  
eeuwig geluk hetwelk Gij voor uw heiligen hebt  
bereid.

Duurbare Broeder, Schoonzusters en Bloedver-  
wanten, ik dank U om uwe genegenheid en zor-  
gen. Bewijst me verder uw echte liefde door vuri-  
ge gebeden. Tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid  
300 d. afl

---

Horebeke. druk. De Clippete

*BEDANKEN van harte voor de bijken van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*

De Familien VANDER DONCKT en AELVOET :

Heer en Mevrouw Victor VANDER DONCKT-MOREELS ;  
Mevrouw Leo VANDER DONCKT-ANNECOUR ;  
Dokter en Mevrouw Robert VANDER DONCKT-THOMAES en Kinderen ;  
Heer en Mevrouw Victor VANDER DONCKT-LODENS en Kinderen ;  
Heer en Mevrouw Jozef VANDER DONCKT-DE BOCK en dochter ;  
Heer en Mevrouw Jules VANDER DONCKT-VANDEN HOVE en zoon ;  
Meffter Marha VANDER DONCKT ;