



ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

Victor VAN DER DONCKT

weduwnaar van Mevrouw

MARIA LEONIA MOREELS

geboren te St. Maria Horebeke de 31 December 1864,
en zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Huise,
de 11 Juli 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten
onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.
Ere-Gemeente - Secretaris van St Maria Horebeke
Oud-Voorzitter van de Kerkfabriek te St Maria Hore-
beke - Vereerd met verscheidene eretekens en
medaliën.

De hoge ouderdom is een erekroon, die op de weg
der rechtvaardigen wordt gevonden.

Bij de dood van deze brave man mag men deze
getuigenis geven: hij was een vrome christen, een
christen van den ouden stempel. Voor allen was hij
een toonbeeld van echt christelijke deugd, van een
levendig geloof. De ontelbaren die tot hem kwamen
vonden in deze man alle dienstvaardigheid en
echte vriendschap. Als goede katholiek beminde hij
Gods waarheden en zijn Kerk. Standvastig en on-
wandelbaar in zijn geloof, was niets bekwam hem
van zijn plichten te doen afwijken.

Bemind van God en van de mensen, zal hij in
de menigte der uitverkorenen lof ontvangen.

Rust in vrede, trouwe dienaar des Heren, ont-
vang voor alle eeuwigheid de vergelding van uw
arbeid en deugden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, God roept mij tot Hem, hebt dank gij
vooral die mij met tedere en liefdevolle handen
hebt verzorgd, troost en vreugde hebt geschonken in
mijn oude dag, bidt dikwijls voor mij, in de hemel
zien we elkander terug.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.
300 dagen afluat.



De familiën VAN DER DONCKT,
MOREELS, AELVOET en PHILIPS,

Bedanken.

A. Van Overbergha-Koster Huise