

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Victor Van Der Donckt**

weduwnaar van Mevrouw

**ALICE DE NAEYER**

geboren te St. Kornelis Horebeke, de 24 januari 1891  
en schielijk overleden te Zegelsem, de 11 september  
1963, voorwaardelijk gezalfd met het H. Oliesel.

« Weest dus waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komt : 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Hij komt onverwacht ; moge hij u niet slapend vinden. Wat ik U zeg, dat zeg ik aan allen : waakt. »

Marc. 13, 35-37.  
Deze heilige woorden van de Heer gericht « tot allen » bevatten een groot vermaan : « weest waakzaam »  
De dood is nog altijd de grootste dief van de wereld.

Het is dan ook een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden ontslagen worden.

Laten wij daarom bidden : Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, wij smeken U met aandrang voor de ziel van uw dienaar Victor, die Gij van het begin van deze wereld af hebt bestemd tot U te komen, dat Gij, Heer, haar geliefte te geven de plaats van verkwikking, licht en vrede. Door Christus, onze Heer. Amen.

Duurbare kinderen en familie, het enige wat gij nog voor moeder en voor mij doen kunt is ons de steun van uw gebed te verlenen. Door het gebed immers blijven wij verenigd.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

De 4 akten

(12 j. afl.)

Van Der Donckt, Zegelsem

De families Van Der Donckt, De Naeyer, De Temmerman en De Bleecker,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.