

Dank lieve moeder,
je gaf ons alles wat een moeder ooit geven kon



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
M E V R O U W

Victorine VAN DER DONCKT

weduwe van de heer Albert MISEREZ

geboren te Brakel op 25 oktober 1896,
godvruchtig overleden in het Verzorgingstehuis
Dr. Goffaerts te Zottegem op 1 maart 1986.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

Als moeder van ons is heengegaan, beseffen
wij pas goed wat zij voor ons heeft betekend.

Stil en eenvoudig ging zij door het leven, stil
en eenvoudig ging ze van ons heen.

Elke dag aanvaardde zij als een gave uit Gods
hand. Ze zag verlangend uit naar elke « hoog-
dag » die voor haar een hoogtepunt was in de
laatste jaren van haar leven.

Ze was zo dankbaar voor alles wat men voor
haar deed, vooral voor de nooit aflatende zorg
waarmede haar dochter haar jarenlang omringde.

Nu zij er niet meer is en onze handen niets
meer voor haar kunnen doen, vertrouwen wij
haar toe in de handen van de levende God, in
wie ze haar hoop heeft gesteld.

Wij bidden u Heer, nu haar leven onder ons
is afgebroken, breng gij het tot voltooiing, dank
zij Jezus, uw Zoon, die gij uit de dood hebt op-
gewekt en die met U leeft en heerst in eeuwig-
heid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bewaar in
uw hart de gedachtenis aan vader en aan mij
en bid voor ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Namis zondag 16 maart 1986 om 9.30 uur.



Jozef De Turck-Miserez Marie-Louise
en kinderen,

Roger Bauwens-Miserez Margriet
en kinderen,

Raphaël Taildeman-Miserez Godelieve
kinderen en kleinkinderen,

Julien Miserez-Rubbens Marie-José
en kinderen,

De families

Van Der Donckt, Miserez, Van Nedervelde
en De Tandt,

danken U
voor de gebeden en deelneming in de rouw.