

" Op U mijn God betrouw ik,
Gij zult mij niet beschamen ".



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

YVONNE VAN DER DONCKT

weduwe van de Heer
ALBERT MARROYEN

geboren te Zegelsem op 22 augustus 1908 en
thuis rustig overleden op 2 september 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

" k'Gelove dat gij moeder, moe gevrocht en
moe geleden, eindelijk los gezocht van 's wereld-
se dienstbaarheden", zo dichte Gezelle.

Ze is van ons heengegaan zoals ze geleefd
heeft, in alle eenvoud en stilte. Ze heeft een
mooie oude dag gekend, zonder veel lijden,
omringd door haar geliefde zoon en familie. Ze
heeft zich nooit oud gevoeld en was ook op
hogere ouderdom, begrijpend, aangenaam en
jong van hart.

In haar al eenvoud en bescheidenheid was het
leven van deze kristelijke moeder, waardevol en
schoon, ja een voorbeeld voor onze tijd.

Met al haar vezels van haar hart was zij ver-
kleefd aan God en de Kerk. Dagelijks gebed,
haar kracht en haar hoop was de Heer Jezus
die ze in eenvoudig geloof elke Hoogdag wenste
te ontvangen.

Eenvoud, zorgen, werken, offer, bidden en
lijden dragen door een groot geloof, met deze
woorden kan men dit leven samenvatten.

Dierbare Frans, ik dank U voor uw liefde en
trouw, bijzonder de laatste jaren was U een
Engel voor mij. Hier past geen droefheid of
hopeloosheid, maar dankbaarheid. Er is een tijd
van komen en een tijd van gaan. Ik heb mijn
tijd gehad. God gaf mij vele jaren van gelukkig
samenzijn.

Beste familie en vrienden, U weet hoe ik van
U hield en met uw zorg bezig was, ten zeerste
dank ik U voor de genegenheid voor zovele at-
tenties en bezoeken.

Heer Jezus, onze verrijzenis en ons leven,
neem uw dienares op in uw heerlijkheid.

Maria, moeder van smarten, spreek voor haar
en ons ten beste.

In deze voor ons moeilijke dagen, zijn uw me-
deleven in rouw en gebeden een ware steun,
hiervoor danken U

**De families VAN DER DONCKT, MARROYEN,
VAN HUFFEL en GOEFFERS,**

Begrav. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449