



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

ALBERT VAN DER EECKEN

Geboren te Erwetegem de 7 juli 1912 en godvruchtig overleden te Zottegem, de 30 januari 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze

Moeder de H. Kerk.

Wijkmeester K. W. B.

Wat er precies omgaat in het gemoed van een mens die met het teken van de dood geraakt wordt, weten wij niet : van zijn kant wil hij verder leven en de lijn doortrekken van zijn vroeger bestaan, machteloos en spakeloos geslagen; angstig voor wat komen moet, zich vasthoudend aan wat moet verlaten worden. Anderzijds staan familieleden en vrienden hulpeloos, met hun liefde en bekommernis, onmachtig tegenover het mysterie van lijden en dood, machteloos tegenover ogen die bidden om hulp en toevlucht.

Alle leven, zo leert ons de schriftuur, is als gras : "het wordt gemaaid, vergaat tot hooi en wordt in Gods voorraadschuren opgeborgen". Gelukkig weten wij aldus, dank zij ons geloof, dank zij Jezus woord, dat sterven niet het einde betekent, doch wel de schone voleinding bij de Heer van elke menselijke roeping.

Bidden wij dan voor onze dierbare overledene, dat hij die geloofd heeft in de Heer, in Hem zijn vertrouwen heeft gesteld, Hem getracht heeft naar best vermogen te dienen, bidden wij dat Albert nu inderdaad gelukkig moge zijn bij de Vader in de kracht van Jezus' eigen sterven en verrijzenis.

Dierbare zuster, van harte dank voor uw genegenheid en trouwe zorgen. Beste broers, familieleden en vrienden, dank om uw genegenheid en bekommernis; gedenk mij verder in uw gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

De families : VAN DER EECKEN,
VAN STEERTHEM
en VEKEMAN.

danken U oprecht voor de blijken van christelijke deelneming.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert