

" Kom, Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt." Pinksteren



GEDENK IN UW VROOM GEBED
MEVROUW

ALICE MARIE VAN DER EECKEN

weduwe van de Heer

JEAN-BAPTIST VAN DAELE

geboren te Elene op 30 oktober 1899 en met
christelijke aanvaarding gestorven te Zottegem
Kliniek Dr. Goffaerts op 21 mei 1986, bijgestaan
door de H. Zalving en het gelovig gebed van
de Kerk.



Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Marie Van Daele, weduwe Michel Mathys,

Etienne en Maite Van Daele-Ibanez,

Jan en Margarita Pincket-Van Daele en kinderen

Nathalie en Veronique,

Marie-Louise Van Der Eecken en kinderen,

De families Van Der Eecken, Van Daele, Ibanez,

Michiels, De Mulder.

" 'k Gelove dat gij, moeder, moe gewrocht
en moe geleden, eindelijk los gerocht
van 's werelds dienstbaarheden,
in Hem nu rust, in Wien gij christen wierdt,
en, met geloof en liefde en hoop versierd,
zijt in Gods Rijk getreden." G. Gezelle

Haar sterven was schoon, zoals haar leven was.
Zij kende de kwalen van de ouderdom, en zij
vermoedde dat het einde naderde.

Hoe kon zij God vrezen, zij die heel haar leven
Hem trouw heeft gediend ? Haar geloof was kin-
derlijk eenvoudig. Zij was een van die mensen
zonder pretentie, aan wie God openbaart wat Hij
verborgen houdt voor de wijzen van de wereld.
Haar geloof was werkdadig, het geheim lag in
haar liefde. Zij vergat zichzelf om anderen te die-
nen.

Gebed.

God, die ons bevolen hebt vader en moeder te
eren, ontferm U genadig over de ziel van moeder,
laat ons haar eenmaal aanschouwen in de vreug-
de van Uw eeuwig Licht.

Heer, geef haar de eeuwige Rust, en het eeuwig
Licht verlichtte haar. Dat zij ruste in vrede. Amen.