

"Nu laat Hij mij weiden op groene velden,
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed." (Ps. 23)



BIDDEN WE VOOR
DE HEER

Florent VAN der EECKEN

echtgenoot van Mevrouw
Valerie MONS

Geboren te Erwetegem op 12 juni 1904
en plotseling overleden te Sint-Lievens-Esse
op 23 maart 1989.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en Ziekenzorg.

Opgeëiste in de oorlog 1940 - 1945.

Heengaan is de wet van het leven. Toch
doet het ons pijn, omdat het voor Florent ineens
en plots gebeurde.

Wij hebben Florent gekend als een zeer
werkzaam man. Onverdroten zette hij, tot in hoge
ouderdom, zich in voor zijn gezin, jarenlang.

In edelmoedige toewijding aan zijn werk,
ver van huis, wist hij zijn gezin op te bouwen
in eer en deugd, in vredig samenzijn.

Eenvoudig, stil, oprecht, zonder omhaal van
woorden, leidde hij zijn leven, steeds bezield
door het gevoel anderen gelukkig te maken.

Zijn toewijding was totaal, vooral tegenover
zijn echtgenote, die sinds geruime tijd door

ziekte en ouderdom was getekend en op hulp
van medemensen moest rekenen. Beproevingen
van allerlei aard tekenden zijn leven.

Vooreerst zijn periode van verplichtte tewerk-
stelling : hij werd tijdens de oorlog opgeëist.
Zijn hoge ouderdom, waarmee God hem bege-
nadigde werd zwaar beproefd door het afsterven
van zijn geliefd kind Marie-Thérèse, pas een
goed jaar geleden.

In stilte droeg hij moedig deze lasten en
wendde al zijn krachten aan om van zijn leven
het beste te maken.

Wij bidden U, Heer, dat wij die verbonden
leefden met hem, omwille van zijn afsterven
dieper met elkaar verbonden mogen blijven.

We kunnen maar God danken om het geluk
dat ons langs hem toekwam.

We treuren niet, maar bidden met vertrouwen
dat onze geliefde Florent, op voorspraak ook
van Maria en door de kracht van Jezus-Verrij-
zenis, in Gods Vaderhuis mag binnentreden. Vol
geloof en hoop verwachten wij ook eens onze
Verrijzenis.

Valerie MONS,
Cyrilla VAN der EECKEN,

De families VAN der EECKEN, MONS,
VAN STEERTHEM en VAN HERREWEGHE,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw blijven
van genegenheid bij hun rouw.

Begravenissen A. Goessens - Govaert
Armstraat 18, St-Lievens-Esse - Tel. 054/50 11 66
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. 091/60 74 07