

In het teken van de verrijzenis geloven we
in het leven.

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Germaine VANDER EECKEN

weduwe van

de Heer Eloi COESSENS - *Joris*

Geboren te Geraardsbergen op 29 september 1896 en er godvruchtig overleden in de H Hartkliniek op 21 december 1984, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken

Lid van de bond der Christelijke gepensioneerden.

Lieve Moeder, lieve Marraine,

Nu je kleine wereld steeds kleiner werd en verder leven onmogelijk bleek, ben je de laatste reis begonnen op zoek naar ruimte en bevrijding, het Kerstlicht tegemoet.

Passend bij dit afscheid zijn niet alleen de goede herinneringen, maar - daar ook wij geloven en diezelfde tocht eens zullen navolgen - eveneens het vooruitzicht op een toekomstig weerzien. Terwijl je je opwachting maakt bij je Schepper, willen we

getuige zijn van je geloofsbrieven, hoe bescheiden ook.

Een kranige nette vrouw, gedienschtig tot en met, zo hebben we je gekend.

Rechtuit, ietwat gestreng zelfs, maar o zo deugdelijk. Veel heb je moeten werken, levenslang eigenlijk, en het altijd graag gedaan. Van je mogelijk tekort zou je nog hebben weten delen. Je was mild en kookte goed. Het was prettig bij je te zijn. En hoe kleiner de kinderen waren, hoe meer ze het beseften. Je levenslust en lach zullen ons bijblijven, nog meer je ruim en sterk hart waarin steeds plaats was voor het levensechte, voor kleine mensen.

Met je zoon Roger heb je het vele jaren goed gehad, een vervuld leven meegeemaakt, waarvan de bekroning de achterkleinkinderen. En toen je, in navolging van de Verlosser, je kruis moest opnemen en dit al te zwaar bleek, was Roger het ook, die - zoals Simon van Cyrene - deze last mede heeft helpen dragen, vrijwillig en met tedere vasthoudendheid. In naam van Marraine en in onze naam onze dank.

De families VANDER EECKEN, COESSENS, UYTENHOVE en DE LIL

danken voor uw attentie.

Rouwond. Andries

drukk. vdm