



Tot vroom aandenken aan

**Mevrouw**

**Irma, Maria, Sylvia VAN DER EECKEN**

weduwe van de Heer

**Henri, Leo, Emile DE MEULEMEESTER**

geboren te Nukerke op 31 december 1899  
en godvruchtig overleden in het Rusthuis St.-Leonard  
te Etikhove-Maarkedal op 30 december 1992,  
gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

---

Ze had het geluk een hoge ouderdom te mogen bereiken, maar haar leven was niet zonder beproeving geweest.

Eerst verloor ze een meisje dat pas enkele weken oud werd en later stierf ook haar zoon Hubert, toen deze 15 jaar geworden was. Ze heeft er zeer onder geleden en leidde sindsdien een stil en teruggetrokken leven. Dit belette nochtans niet dat ze met veel toewijding haar zieke man jarenlang thuis verzorgde.

Toen ze alleen viel, hield ze zich staande dank zij haar geloof en ze vond troost en sterkte in het gebed. Zo kon ze zich nog jaren zelf behelpen.

Nu is zij aan het einde gekomen van haar lange tocht om diegenen te vervoege van wie ze zoveel gehouden heeft.

Goede God, die onze Vader zijt,  
niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,  
wel voor het leven.

Wij vragen U : Geef dat tante Irma,  
die van ons is heengegaan,  
nu mag leven bij U  
en dat wij allen groeien in geloof en hoop.

Barmhartige God, schenk haar de eeuwige vrede !

De families VAN DER EECKEN-VAN DEN BOSSCHE  
en DE MEULEMEESTER-VAN DE WALLE,

*danken U voor de blijken van medeleven.*

---

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.