

Zalig de doden die in de Heer sterven.



Bid voor de zielerust

van Mijnheer

Ivo VAN DER EECKEN

Weduwnaar van Mevrouw

Clementine VAN STEERTHEM

geboren te Godveerdegem, 2 november 1869
en zachtjes in de Heer ontslapen te Erwetegem,
de 20 oogst 1956, gezalfd met de H. Olie en
voorzien van de Pauselijke Zegen in articulo mortis
Lid van de Conferie van de H. Barbara.

De duurzame overledene was een man, eenvoud-
dig en oprecht van hart, vreesde God, vluchtte
het kwaad en volhardde in de deugd, zodat hij
door een deugzaam christelijk leven de waarborg
bezat van het eeuwig leven.

Volkomen onderworpen aan Gods H. Wil heeft
hij zijn kwellingen met verduldigheid gedragen,
wel wetende dat, indien wij met Jezus lijden, wij
ook eens met Hem zullen mogen eeuwig ons ver-
blijden.

Mijn duurzame kinderen en familieleden bewaart
steeds in uw hart de vrees des Heren en in uw
laatste uur zult gij niet bedrogen zijn in uw ver-
wachting. Hebt dank voor uw liefderijke zorgen
jegens mij. Ik ga bij uwe moeder, daar zullen wij
voor U bidden, in afwachting u daar allen te
mogen zien komen. Intussen vergeet gij ons ook
niet in uw dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jezus in U stel ik mijn betrouwen
(300 d. afl.)



Mevrouw GUSTAAF VAN DER EECKEN-BRUNBROEK;
Mijnheer en Mevr. ALOIS VAN DER EECKEN-VAN STEERTHEM;

Mevrouw EMIEL VAN DER EECKEN-ANESENS
kind en kleinkinderen;

Mejuffer CYRIELLA VAN DER EECKEN;

Mijnheer en Mevr. FLORENT VAN DER EECKEN-MONS en kind;

Mijnheer ACHIEL VAN DER EECKEN;

Mijnheer ALBERT VAN DER EECKEN;

De Familien VAN DER EECKEN, VAN STEERTHEM,
VEKEMAN en VAN CAUWENBERGE.

Danken U van harte voor Uw deelneming en gebeden.