

Zij werkt met arbeidblijde handen,
Daarom kijkt zij de komende dag tegemoet...
(Boek der Spreuken).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

JEANNE VAN DER EECKEN

echtgenote van OGER DE MOOR

geboren te St.-Martens-Lierde, op 4 februari 1933
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.
Franciscuskliniek te Brakel, op 17 oktober 1980,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Apostolische zegen.

Zij was lid van de H. Hartbond.



**De families VAN DER EECKEN, DE MOOR,
ROKEGEM en VAN DRIESSCHE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Als de dood zo onverwacht jonge mensen tot
zich roept worden wij stil en vele vragen omtrent
dit pijnlijk gebeuren grijpen ons aan : « Waarom
deze goede echtgenote, waarom deze gelukkige
moeder ? »...

De liefde van een moeder is als de stroom
van Gods Liefde, een stroom die bij Hem ont-
springt, door haar heenstroomt en haar gezin
en haar omgeving raakt met al de weelde van
haar heerlijke oorsprong ; zij was dan ook goed-
heid, takt, offervaardigheid... zij wou anderen...
haar diepbedroefde moeder... haar gezin, haar
ganse familie gelukkig maken. Daarom steeds
zonder één klacht droeg zij de begrenzingsen en
de onvolmaaktheden die ieder mens in eigen
wezen in stilte draagt.

Haar werkzame liefde, haar leven van geloof
en goedheid heeft bij ieder die haar leerde ken-
nen een beeld geestd dat veel meer is dan een
herinnering. Vanzelf wordt het in het diepst van
ons getroffen gemoed een gebed :

... Heer, nu wij hier voor uw altaar verenigd
zijn om de gedachtenis te vieren van Uw Lijden
en dood, leer Gij ons inzien dat Gij dit schone
leven dat ons al te vroeg ontviel en dat in blijde
edelmoedigheid Uw Goedheid trachtte voelbaar
te maken onder ons... nu laat delen in Uw on-
vergankelijkheid en gaat opnemen in de heer-
lijkheid Uwer Verrijzenis... ».

Lieve echtgenoot, dochter, schoonzoon en
duurbare familie, samen hadden we nog zovele
plannen te smeden. O. L. Heer heeft er anders
over beschikt. Heb dank voor Uw tedere zorgen
in mijn moeilijke uren. Blijf elkaar beminnen
en wees een sterke steun voor moeder. Blijf
haar omringen met warmte en genegenheid. Het
zal haar een troost worden en voor U het schoon-
ste aandenken.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...