

Dankbaar aandenken aan

De heer  
Jules Van Der Eecken

echtgenoot van mevrouw  
Robertine Van Sterthem

geboren te Elene op 24 februari 1916 en  
overleden te Zottegem op 15 maart 2000,  
gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk te Elene op zaterdag 15 april  
2000 om 18 uur.

De familie dankt u voor de troostende  
blijken van medeleven.

Goedheid, bezorgdheid, bescheidenheid.

In deze drie woorden staat voor ons zijn  
onvergetelijk beeld gebeiteld.

Hij was onze sterkte, steun en trots,  
voor ons de ware gave Gods.

Al het goede dat hij deed, O Heer, geef het  
vader, duizendmaal, in de Hemel weer.