

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE, VITALINE VAN DER EECKEN

weduwe van de Heer

LEON SCHOORENS

geboren te Nukerke, de 11 januari, 1878 en zacht in de Heer ontslapen te Ronse, de 1 maart, 1961, versterkt door de Genademiddelen van onze Moeder, de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

“Gelijk wij geloven dat Jezus gestorven en verrezen is, geloven wij ook dat God hen, die in Jezus' genade ontsliepen, zal doen herleven.” (H. Paulus)

Een wijze, goede moeder, als zij, die wij vandaag in rouw en gebed omringen, zouden haar kinderen wel altijd willen behouden; want hoe langer het samenzijn mocht duren, des te sterker werden de banden der wederzijdse liefde, des te dieper de smart van het scheiden. Dat haar geliefden evenwel bedenken dat wat haar voor hen zo beminnelijk maakte, haar ook aan God deed behagen en het zeker onderpand is van haar intrede in de heerlijke zaligheid van de Hemel.

Mijn dierbare Kinderen, gij hebt mij veel vreugde en veel troost geschonken en door uw trouwe toewijding uw wederliefde en dankbaarheid betoond. Wij zullen nu voort al biddend in liefde voor elkander wedijveren. Dat de Heer u steeds in zijn liefde en vrede beware.

Geliefde Zusters, Schoonbroeders en Familieleden, laten we liefdevol in gebed verenigd blijven, in de verwachting van het zalig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Drukk. G. Van Maelsaeke-Thoof, Ronse

Mejuffer Elvire SCHOORENS,

Mejuffer Adrienne SCHOORENS,

De familiën VAN DER EECKEN, VANDERDONCKT, SCHOORENS en BOURGEOIS

danken U van harte voor uw godvruchtige
gebeden en blijken van innige deelneming.