

Hoe zoet is het te sterven, als men goed geleefd heeft. H. Aug.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

Mevrouw

**OCTAVIE VAN DER EECKEN**

Weduwe van Mijnheer **Jean-Baptiste VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Godveerdegem, op 26 Januari 1868 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Strijpen, op 2 Februari 1944, voorzien van de laatste H. Sakramenten.

Zij was lid van de Vereenigde Gebeden.



Wie de dierbare afgestorvene kende was vol achting voor haar; zij was een teedere en goedhartige moeder, die leefde voor en met haar kinderen en hun immer zalige lessen spelde. Zij was diep godvruchtig, groot was in 't bijzonder haren iever in 't bijwonen der H. Mis. 's Zondags uit plicht, alle dagen in de week uit liefde voor haren God en Zaligmaker.

Hare dood, weergalm van haar leven, was kostbaar in de oogen van God. Zij is zachtjes in den Heer ontslapen, met eene volkomene onderwerping in zijnen H. Wil en een volkomen betrouwen op Maria die zij voor Moeder verkozen had.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel ik ga naar den hemel, vergeet de lessen van uwe moeder niet, op 'at Gods zegen op u ruste. Vaartwel, weent niet om mijn heengaan, doch bewaart steeds mijn aandenken in uw hart en vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)  
O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. (100 d. afl.)

Om uw christelijke deelneming in hun pijnlijken rouw, om de gebeden voor de ziel rust van hun overledene moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

**danken U van harte**

De familiën

Van Der Eecken, Van Nieuwenhove, Vekeman en Dierickx.