

Zij schijnen traag en lang de jaren,
maar ongemerkt vervliegt de tijd
en wat we moeizaam soms vergaren
vergaat als as. Wat we bewaren
is ons geloof en d'eeuwigheid.

†

De heer

Oscar VAN DER EECKEN

geboren te Lembeke op 1 mei 1903 en er
overleden op 15 september 1982.

**Lid bond gepensioneerden en andere
christelijke vennootschappen.**

Het heengaan van een vrome landsman als
Oscar, doet ons er spontaan aan denken:
"Wat is er nog diep-christelijk geloof in ons
Vlaanderen, dat steunt op God en metter-
daad in allen eenvoud beleefd wordt". Oud
van dagen bleef hij nochtans jong van
geest, omdat zijn leven op God was gebouwd,
met als grondslag nederigheid, eenvoud en
eerlijkheid: drie kenmerken van zijn christe-
lijk leven.

Hij hield van zijn noeste arbeid op het veld
en op de hoeve en was er van overtuigd
dat aan Gods zegen alles gelegen is. Vele
jaren lang was hij dan ook de beste en on-
verbetelike hulp op ons bedrijf, die, toen de
ouderdom kwam, met spijt en pijn het werk
uit zijn handen moest laten gaan, maar
toch tot de laatste dag meeleeftde met het
welslagen en de tegenslagen op het hof.
Twee wegen heeft hij gekend zijn leven
lang: de weg naar de kerk en de weg naar
zijn werk: het zijn allebei Godswegen.
Pépé hield ook veel van ons allen, als wa-
ren wij zijn eigen kinderen: hij kon ons

berispen en wijze lessen geven.. wij hem
plagen... maar we bleven de beste vrienden.
Wij blijven God dankbaar om zijn schoon
en voorbeeldig leven in ons midden.

Duurbare zuster, schoonbroer en kinderen,
bij wie ik gans mijn leven onbezorgd mocht
doorbrennen, dank om alles: het geluk van
samen te mogen zijn en werken, de goede
en kwade dagen samen te mogen beleven en
meeleven; dank voor de geduldige en goede
verzorging gedurende mijn ziekte. Moge u
allen zegenen en later terug verenigen in
zijn hemel. Blijven we nu reeds vereend in
wederzijds gebed.

Lieve broers en zusters, familieleden en
vrienden, ik dank u om uw genegenheid en
reken op uw gebed.

**'k Weet mij gelukkig in leven en dood..
God is mijn herder! 'k Ben veilig bij hem.**

De families VAN DER EECKEN en VAN
DAELE.

Het verplegend personeel van het Wit-Gele
Kruis.

Begr. - Crem. R. De Pauw, Lembeke
tel. 77 13 45 - 77 35 32