



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

## Paula Van Der Eecken

weduwe van de heer  
Julien Feliërs

geboren te Elene op 1 april 1933 en thuis  
onverwachts overleden op 1 december 2007.

Namis in de kerk te Strijpen op  
zondag 6 januari 2008 om 10.15 uur.

De familie dankt u oprecht voor elk  
vriendelijk gebaar, troostend woord  
en blijk van medeleven.

Een bijzondere moeder was zij,  
trots op haar zijn wij.  
Alles heeft zij aan ons gegeven,  
liefde tot het einde van haar leven.  
Je bidt dat God haar sparen zou,  
omdat je van haar houdt.  
Helaas de strijd om het leven  
heeft zij niet gewonnen,  
maar wel de liefde  
waar het om is begonnen.  
Bedankt moe, voor wie je was.



Rouwcentrum Porrez Zottegem