

« Zalig de dooden, die in den Heer sterven. »

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Remi Van Der Eecken

Weduwnaar van

Mevrouw Emelie Stevens

geboren te Deftinge, den 16 Januari 1866 en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den 17 Januari 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De hooge jaren zijn eene eerekroon die op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Ps. XVI, v. 13.

Hij heeft de beproeving eener langdurige ellende met stichtende verdueligheid verdragen, opgebeurd door de troostvolle woorden van den Apostel : de Heer kastijdt dien Hij bemint.

Hab. 212.

Bij zijn afscheiden, laat de duurzame afgestorvene de nagedachtenis van een vromen kristen die God en zijne H. Kerk beminde ; van een voorbeeldigen en onberispelijken echtgenoot ; van een waren vader die over zijn kroost met wijsheid waakte ; van een oppassend man die door zijn onverpoosden arbeid zijn huisgezin tot welstand bracht. Zijn naam zal door zijne kinderen en zijne medeburgers gezegend worden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw jarenlange genegenheid en zorgen, gij vooral mijne beminde dochter die mij zoo lange jaren verzorgd en vertroeteld hebt. Bidt dagelijks voor uwen vader, van uit den Hemel blijf ik over U allen waken.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,
300 d. afl.

Dr. Victor Van Nieuwenbove. Geeraardsb

De familie VAN DER EECKEN, STEVENS,
FELIX en VAN ONGEVAL,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.