

Dankbaar aandenken aan
mevrouw
Simone
Van der Eecken

weduwe van de heer
Julien Van Turtelboom

Lid van ' Mindervaliden Vlaanderen '

geboren te Balegem op 19/09/1927 en
overleden te Zottegem op 25/12/2001,
gesterkt door het gebed van de H.Kerk.

Namis in de parochiekerk te Velzeke op
zaterdag 19 januari 2002 om 19 uur.

De familie dankt u voor de bliken van
medeleven.

Haar leven was "schoon"
omdat het eenvoudig
en oprecht was,
omdat het gericht was
naar God en de medemens.

Haar leven was "rijk"
omdat het zich in
zelfvergetelheid wegschonk.

Haar leven was "goed"
omdat zij goed was voor ons
en zoveel voor ons heeft gedaan.

Het is moeilijk
om hier nu afscheid te nemen
maar we geloven in het weerzien
in Gods Heerlijkheid.