



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Yvonne Van Der Eecken

weduwe van de heer

Robert D'Hoker

geboren te Elene op 23 juli 1915 en
overleden te Zottegem op 10 mei 2007.

Namis in de parochiekerk te Elene
op zondag 17 juni om 10.15 uur.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Heer, wij zijn U dankbaar ...

Dankbaar voor die goede vrouw en moeder,
die lang bij ons mocht blijven
en ons toch te vroeg verliet.

Dankbaar voor al die lieve en goede dingen,
die wij van haar mochten ontvangen,
voor al die jaren van werken en bezorgdheid
opdat wij het allemaal goed zouden hebben.
Dankbaar voor haar voorbeeld van rotvast
geloof in uw voorzienigheid.

Dankbaar voor haar diep doorleefde liefde
voor de naaste, haar begrip en fijngevoeligheid
voor haar mildheid en vergeving,
voor haar echt medeleven met de minsten.