



Vroom aandenken aan

DE HEER

Willy VANDERGEYNST

**echtgenoot van Mevrouw
Roberte HENAU**

geboren te Parike op 5 augustus 1938 en
godvruchtig overleden op 24 april 2014.

*Sterven doet je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetje dat je stierf
T'is vreemd, maar dat vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt, ik ben wat moe
Maar... op een keer, dan ben je
Aan je laatste beetje toe*

(Toon Hermans)

Teergeliefde echtgenote Roberte,
zeer graag was ik nog enkele jaren bij U
gebleven, nu we elkaar het meeste nodig
hebben. Onze Lieve Heer heeft er anders
over beslist, het heeft niet mogen zijn.

U was het beste en mooiste wat mij ooit
is overkomen, en samen met onze doch-
ter Patricia en kleinzoon Michiel, hebben
we mooie jaren mogen beleven, doch ook
jaren van tegenslagen. Dank voor alles wat
je voor mij en ons gezin hebt gedaan.

Liefste Patricia, Stefan, Michiel, Sarah
en Valerie, uw liefde en hulp was mij een
troost in mijn laatste levensjaren, ik dank
jullie enorm, en ik weet dat ge samen goed
voor moeder zult zorgen, ooit zullen we
weer samen zijn bij Onze Lieve Heer.

Beste, de families Vandergeynst-Henau en
Van De Velde-Goddijn zijn U zeer
erkentelijk en danken U voor Uw
blijken van christelijke deelneming.

Heer, neem hem op in Uw Heerlijkheid

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.