

Vroom aandenken
aan de Heer

Guy VANDER GHEYNST

zoon van
Paul en van Agnes De Meulenaere

geboren te Ronse, op 26 juni 1966 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden te Gent A.Z. op 23 september 1982, gesterkt door de Sakramenten der zieken.

— Papa, papa... de laatste woorden in de wagen op weg naar het ziekenhuis, op weg naar de eeuwigheid.

— Mama, mama... in de lente van mijn leven ben ik in deze herfst verdwenen.

Een doorbrave jongen, levenslustig op de ogenblikken dat hij zich fysisch goed voelde en moedig op de momenten waar de ziekte zijn gestel aantastte.

Een jongen van de natuur, die de bomen bekeek en toezag hoe de ene zich groots ontwikkelde en de andere jong genadeloos wegwijnen.

Guy was adult geworden en in een zeer recent gesprek mocht ik zijn levenslust, zijn vinnigheid,

zijn humor ervaren. Wetende dat hij het fysisch moeilijk had, wou hij in de toekomst ook anderen helpen en besloot hij verpleger te worden. Gisteren moest zijn eerste schooldag beginnen. Guy wilde blijven leven. Het mocht niet zijn.

— Papa, mama, grootouders en familie; ik ben niet waarlijk dood als ik in uw hart mag leven.

— Beste vriendjes - praat over vijf, tien of vijftig jaar nog eens over mij. Hopelijk hebt u meer geluk.

— Leraars en leraressen, ik mocht u graag. Mag ik ook in uw harten blijven leven?

— Papa en mama - dank voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Blijf veel aan me denken, doch blijf niet treuren.

(Walter Kerckhove)

Heer en Mevrouw Paul VANDER GHEYNST-
DE MEULENAERE,

Heer en Mevrouw Maximiliaan DE MEULE-
NAERE-PEERS,

De families VANDER GHEYNST, SURQUIN, DE
MEULENAERE en PEERS

*danken U oprecht voor uw bliken
van deelneming in hun rouw.*

Begrav. Devos en zoon, Ronse



Vroom aandenken
aan de Heer

Guy VANDER GHEYNST