

De beste voorbereiding tot de dood bestaat
in een volledige onderwerping aan Gods Wil.
H. Vinc.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer
Hubert VANDERGEYNST

weduwnaar van Mevrouw
Germaine VAN DE VELDE,

geboren te Parike op 20 juli 1896 en er
godvruchtig overleden op 27 juni 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Hij is gestorven zonder vrees, omdat hij
goed geleefd heeft. Zijn gerust afsterven
was als een blijde overgang naar de eeu-
wige vreugde. Hoe hij ook van het leven
hield, toch leefde hij in de overtuiging dat
hij niet geschapen was om hier te blijven,
maar om eens een betere woonst te betrek-
ken bij de Heer.

Trouw heeft hij zijn stuk gestaan met al
de kracht van zijn sterk lichaam in de harde
jaren van het grootbrengen van zijn kinderen.
De moed om zich volledig te vergeten en
zich helemaal te wijden aan zijn gezin, vond
hij in zijn eenvoudig geloof en in zijn diepe
Godsverbondenheid.

En kwamen er donkere wolken, zoals in
ieder mensenleven, toch bleef hij de goede
vader, immer bekommerd om het geluk van
vrouw en kinderen.

Dikwijls heeft hij de hemelse Vader ge-
dankt voor zijn leven, waarvan het einde ge-
komen is als de avond van een mooie dag.

Dierbare kinderen, uw liefde was de troost
van mijn laatste levensdagen met zijn mise-
ries van de oude dag. Hebt dank voor al uw
zorgen. Dit afscheid is des te pijnlijker om-
dat moeder ook nog zo onlangs gestor-
ven is, maar troost u in de gedachte dat
wij thans beiden gelukkig zijn.

Bidt voor ons beiden, wij vragen Gods ze-
gen over U en uw gezinnen.

De families VANDERGEYNST, VAN DE VELDE,
VAN WASSENHOVE, MINCKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**