

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Raphaël VANDERGEYNST

weduwnaar van Simonne D'HOSE.

Hij werd geboren te Parike op 17 juni 1929 en is overleden in de kliniek der Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 24 oktober 1989, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

« Zachte ochtendnevelen, vallende bladeren, een laatste zonnegloed, een teken van een stervend seizoen ».

In een periode waar ieder mens tot bezinning komt en terugdenkt aan het verlies van een geliefde dode, is een vader heengegaan nog in de volle kracht van zijn leven.

Dit heeft verslagenheid en diepe droefheid gebracht in een familie en vooral bij zijn kinderen, zelfs nog jonge kinderen die nog niet de ouderdom hebben om het leven alleen aan te kunnen.

Het zware verlies van hun geliefde moeder was nog niet verwerkt of alweer heeft het noodlot toegeslagen door het enige wat hen nog restte, hun geliefde vader, te ontnemen.

Hij was een harde werker, altijd gereed om zijn medemens te helpen als hij in nood was. We hebben zijn ijverige handen nooit stil gezien. De vooruitgang van zijn kinderen leefde hij intens mee, altijd was hij paraat om hen te helpen, nooit was iets te veel voor hem. Vooral zijn kleinkinderen

Machteld, Deborah, Laurenz en Kirsten, waar hij zielsveel van hield, hadden hem de kracht gegeven het leven weer helder te zien na de dood van zijn geliefde vrouw die veel te vroeg was heengegaan.

Helaas, het was van korte duur; we kunnen het noodlot niet afwenden, zelfs niet doorgronden, het overkomt de mens als een donderslag bij heldere hemel. Vele jaren heeft hij zijn kerk trouw gediend en velen naar hun laatste rustplaats begeleid. Nu zal hijzelf door zijn kinderen, familieleden en vrienden naar zijn laatste rustplaats begeleid worden.

Beste familieleden en vooral lieve kinderen en kleinkinderen, hebt moed en sterkte aan elkaar, ik ben in herinnering bij God opgenomen, zoals uw lieve moeder en oma.

Denkt aan Jezus Christus: « Hij heeft de dood overwonnen door zijn opstanding, hij heeft zijn leven gegeven om ieder van ons los te kunnen kopen van de dood ». Eens zullen wij elkaar terugzien wanneer Gods wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel.

Hij ruste in vrede.

Dit is een teken van genegenheid en blijven aan je denken:

Uw kinderen Marianne, Ann, Johan,
Stephan, Leen en Anja.

De families
VANDERGEYNST, D'HOSE,
VANDEVELDE, OCKERMAN,

danken U.

Namis: zaterdag 11 november om 19 u.