

In het kruis is heil!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ VANDER GEYNST

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Rufina Mincke

Geboren te Parike de 26 februari 1884,
en er zachtjes in de Heer ontslapen de 14 april 1956.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Dank, Heer, voor de jaren die ik in krachtigen levensbloei heb mogen werken; dank niet minder voor den tijd van lijden, voor Uw liefdevolle kastijding; dank voor zoveel trouwe genegenheid en toewijding, die mij te beurt vielen. Wat ik deed, Heer, en wat ik leed, neem het genadig aan als de kranke offergave van Uw dienaar en erbarm U over zijn tekortkomingen.

De lijdensweg van deze duurzame overledene is voleindigt. Na jaren lang een ongeneesbare kwaal doorstaan te hebben, is hij een beter en zaliger leven binnengetreden. Al biddend heeft hij zijn ziel met volle onderwerping aan den Schepper terug geschonken. Hij aanschouwt thans den verzen *V. J. J. J.* in den Hemel.

Lieve *éééé*, ik dank u voor uw tedere zorgen en genegenheid. Ons scheiden zal

niet langdurig zijn: in den hemel zullen wij elkander wederzien. En gij mijne geliefde kinderen, bemint elkander, vreest God en onderhoudt goed zijn geboden, en op uw uiterste zult gij wel varen.

Bidt allen voor mij. Ik zegen u.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! 300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

*De Familiën VANDER GEYNST,
MINCKE, SURDIACOURT en VAN
CAUWENBERGHE danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt. Ste