



Bid voor de ziel van Mevrouw

ZULMA, IRMA

VANDER GHEYNST

weduwe van Gustaaf Vancoppenolle

geboren te Ronse, de 23 juli 1892,

en er godvruchtig overleden de 27 november 1968,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Een zacht en goed mens is uit ons mid-
den en uit onze buurt verdwenen. Wel-
gekend was zij, gewaardeerd en geacht
door ieder.

Zij heeft eenvoudig en stil geleefd;
maar met de wil tot echte plichtvervul-
ling en in een echte bekommernis voor
huishoudelijke plichten, in ware toewij-
ding aan haar gezin, ten zeerste be-
kommerd om het welzijn van allen.

Haar christelijk geloof was voor haar
een bron van bezieling en aanmoedi-
ging, een werkelijke steun in de moei-
lijkheden en de beproeving.

Laten wij God dankbaar zijn dat Hij
ons zulke moeder gaf om voor ons te
zorgen; bidden wij dat Hij nu voor
haar zorg opdat zij het volle geluk
moge kennen die zij verdiend heeft in

zijn liefde die altijd duurt; opdat wij
eens allen aldus bij Hem mogen vere-
nigd zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw
welzijn was altijd mijn geluk; uwe ge-
negenheid en zorg de vervulling van
mijn leven. Dank voor alles Beste zuster
en goede familieleden, beste vrienden,
dank voor elke attentie. Blijven wij ve-
renigd in het gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in
vrede ruste- Amen !

.....
C. Bataille - Ronse.

Mr en Mw Roger Vancoppenolle-Depleuverez
en zoon Claude

Mr en Mw Jean Vancoppenolle-T'Sjoen
en zoon Gery

Mr en Mw Pierre Vancoppenolle-Elet
en dochter Ariane

De families :

Vander Gheynst, Vander Coilden, Vancoppenolle
en Notebaert,

danken U voor de blijken van deelneming.