

« Al wie in Mij geloofd, zal eeuwig leven ».



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Achiel VAN DER HAEGEN

echtgenoot van Mevrouw Maria KETSMAN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 13 april 1902
en er plotseling overleden op 11 mei 1979,
gezalfd met de H. Olie.

Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus' geest ten dienste staan :
het is het wel en wee van medemensen dragen,
stervend leven als de korrel van het graan.

Hoe dikwijls vertrouwt de landman het graan
aan de aarde toe, wetend dat het eerst ster-
ven moet alvorens hondervoudig vrucht te ge-
ven. Zo verloopt eveneens een mensenleven :
men werkt en ploetert om zijn gezin groot te
brengen en van onderhoud te voorzien en te-
gelijk sterft men iedere dag een weinig. De
vrucht van zijn arbeid geeft aan anderen de
mogelijkheid zich te ontplooien en op hun
beurt zich in te zetten voor anderen. Gebeurt
zo'n levenswerk bewust dat men Gods' op-
dracht vervult, verschijnt men op het einde
van zijn leven niet met lege handen voor God.
Omdat Achiel God in zijn leven steeds aan-
vaard heeft als Degene naar Wiens gebod men
leven moet, zal hij nu de uitnodiging mogen
horen : « Kom binnen, goede en trouwe die-
naar ».

Dierbare echtgenote, samen hebben wij de
vreugde en tegenslagen van het leven ge-
deeld. Jarenlang waren wij elkaars steun en
wederzijdse hulp. Mijn dood zal voor U daar-
door dubbel zwaar zijn. Weet dat ik U dank-
baar ben om uw zorgen en begrip voor mij.

Bemide kinderen, samen met moeder ben
ik voor U bezorgd geweest en samen hebben
we van U en de uwen steeds dankbaarheid
en genegenheid mogen ondervinden. Weest nu
vooral goed voor moeder en blijft haar bij-
staan. Zoekt allen steun en troost in uw ge-
loof en spreekt regelmatig bij God voor mij
ten beste : « Heer, strek genadig uw handen
uit naar deze mens die na volbrachte arbeid
naar U toekomt. Het worde licht voor hem,
na het duister van de dood, koel na de hitte
van de dag, rustig na het zwoegen van zijn
werk. Schenk hem de vreugde van Uw Eeuwig
Leven. Amen ».

De families VAN DER HAEGEN, KETSMAN,
BAUWENS, HAEGEMAN,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel.