

Aan de beekse kronkeling
stoeien bloemen
bloeien lilies
dankbaar levend
aan je herinnering.

André Van Damme.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert VAN DER HAEGEN

echtgenoot van Bertha DE RUYVER.

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 13 november 1902 en godvruchtig overleden
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 18 april 1989.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Wees bereid, want de dood komt als een dief
in de nacht. Gelukkig de dienaar die door de
Heer wakend wordt gevonden ».

Gans onverwacht als bij heldere hemel kwam
de dood voor je ogen. Jij zelf, lieve echtge-
noot en vader, zult het bijna niet hebben be-
seft. Uw laatste uren kwamen zo vlug dat er
geen mogelijkheid was om afscheid te nemen.
Je was nog vol bedrijvigheid. Met onverdroten
ijver was je nog dagelijks begaan met je ge-
zin dat 60 jaar geleden zijn begin kende en
dat je ook in familiekring hadt gevierd.

Bij het afscheid van onze goede man en vader,
zijn droefheid en vreugde, rouw en dankbaar-
heid in ons Hart verstrengeld Heer.

Gij gaf hem gezondheid, kracht en levensmoed.
Gij gaf hem de sterke, onbuigzame wil om voor
vrouw en gezin onverpoosd te zorgen.

Gij gaf hem de blijmoedigheid en de zin voor
humor, die hij met gulle hand overal kwistig
rondstrooide.

Gij gaf hem alles om een gelukkig mens te
zijn; en dat geluk aan ons allen mee te delen.
Daarom zijn we vandaag door onze tranen heen
dankbaar Heer.

Eenvoudig maar dankbaar voor dit voorbeeld van
kristelijk leven.

Dankbaar voor het leven van deze goede mens.

De families VAN DER HAEGEN - DE RUYVER -
VAN DER STICHELEN - ROMEYNS,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel