



Sterven is de pijn vergeten
die het leven heeft gebracht.

Gedenk in uw gebeden en
bewaer in uw herinnering

DE HEER

Albert VAN DER HAEGEN

echtgenoot van Mevrouw Julia DE NEVE

Geboren te Idegem op 18 augustus 1915 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-

Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op

28 januari 1995, gesterkt door de

H. Sakramenten der Zieken.

Oud-Strijder 1940-1945.

De families:

VAN DER HAEGEN, DE NEVE,

PICART en DU VILLE

danken u voor de blijken van

deelneming in hun rouw.

*Al kwam het afscheid niet onverwachts, toch
doet het heengaan van deze geliefde man en
vader pijn in het hart.*

*In het leven was hij een moedig mens die zijn
behagen vond in de zorg voor zijn gezin en in
het werk van elke dag.*

*Gedurende zijn zware ziekte mocht hij, in de
minzame sfeer van het huisgezin, de liefdevolle
zorgen van vrouw en kinderen ervaren.
Dat stemde hem inwendig tot diepe
dankbaarheid.*

*De ultieme strijd tegen de dood heeft hij in
stilte en met gelatenheid aanvaard. Zo is
deze man naar God teruggekeerd. Wij
geloven dat God deze goede man in zijn
barmhartigheid heeft opgenomen. Nu bidden
wij vertrouwwol tot God en danken Hem voor
dit leven.*

*Lieve echtgenote en kinderen, blijft in de
zorgen voor het leven elkaar steunen. Zo
zullen wij dan elkaar weerzien in het eeuwige
leven.*