

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat herinnering waard is...

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

**Alfons,  
René VAN DER HAEGEN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Gerardine ROMAN**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove  
op 25 september 1905 en godvruchtig overleden  
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 15 augustus 1990,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Mijnwerker invalide**

Droefenis beklemmt ons bij het heengaan van deze goede man ; maar tegelijk is er vreugde om het beeld van iemand, die midden onder ons schoon heeft geleefd.

Trouw in de dagelijkse inzet was ongetwijfeld het hoofdkenmerk van deze man. Met volle toewijding heeft hij zich ingezet voor zijn vrouw en kinderen. Het waren harde tijden, het werk in de mijnen, maar ook daarna.

Hij hield van zijn vrouw met een zorgzame liefde, trouw aan de belofte elkaar nabij te zijn in goede en lastige dagen, in gezondheid en ziekte.

Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen met diepe vaderlijke, zorgzame genegenheid. Hoe graag bracht hij uren door in familiekring.

Kwellingen en ziekte overvielen René. Vele bittere dagen heeft hij beleefd, vele slapeloze nachten in smart doorgebracht. Geen menselijke hulp heeft zijn ziekte kunnen verhelpen, maar René heeft getracht die lasten te dragen en te aanvaarden uit Gods hand.

Beste Lucienne en Rosette, ik dank u zeer voor de zo goede zorgen, waarmee gij mij jaren hebt gekoesterd. Gij had voor ons een plaats in uw huis, waar wij ons steeds thuis hebben gevoeld. Moge de Heer uw goedheid overvloedig belonen.

Dierbare echtgenote, met de kracht en de moed die in u verscholen lag, hebt gij mij in het zware lijden dicht nabij geweest. Ik kan maar voortdurend zeggen : « DANK U ». Moge dit woord al uw zorgen vergoeden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft voor moeder nu verder een troost en steun, dat mijn afwezigheid voor haar dragelijk wordt. Ook voor u allen « DANK » voor de zorgen en genegenheid.

Dierbare familie en vrienden, blijft op een eenvoudige en diepe wijze verbonden met elkaar, want mijn laatste woord is alleen : « DANK U ».

Onze-Lieve-Vrouw, wij bidden U, neemt hem op in Uw schoot en brengt onze overledene tot voor Uw zoon, Jezus Christus, Onze Heer. Amen.

---

†

**De familie**

dankt U voor uw bliken van medeleven.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rowleiding bvba Raoul - (055) 42 24 79