



IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

MEVROUW

Alphonsina VAN DER HAEGEN

weduwe van

Heer Nestor BUYDENS

geboren te Hautmont

op 18 februari 1903 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis van Ge-raardsbergen op 31 juli 1982, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Onze geliefde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en familielid is na een kortstondige verpleging in het hospitaal van ons heengegaan uit dit aards bestaan. Niemand kent het uur van zijn sterven, en steeds komt de dood 's nachts als 'n dief. Wanneer de mens, wat jaren begint te tellen, weet hij wel dat het overgrote deel van zijn levensloop voorbij is, en dat hem misschien slechts nog enkele jaren ge-

gund zijn in dit aardse leven.

Onze overledene, wist dit ook, zij die steeds geloofd heeft in de Redder Jezus Kristus, en dit vooropgesteld heeft in haar leven. In de overtuiging van deze zekerheid is ze haar leven gegaan in de vreugden en de droefheden van haar bestaan. Ze wist dat God een krachtbron is voor de gelovige mens, en ze is dan steeds tot Hem gegaan in de wekelijkse Eucharistievieringen, zolang haar gezondheid het haar toegelaten heeft.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, dankbaar om uw genegenheid en liefde ga ik uit dit aards bestaan naar het ons beloofde God's Rijk. Leeft allen nog vele jaren gelukkig verder, tot de dag van uw heengaan ook eens zal aanbreken.

We weten allen : vandaag ik, morgen gij !

De families VAN DER HAEGEN, BUYDENS
MALFROIDT en DE SCHUYTENEER

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

Rouwondern. Andries

drukk. v d m