

De dood is voor de rechtvaardigen de overgang
naar de eeuwige zaligheid.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Anna Van der Haegen

echtgenote van Mijnheer

GILBERT KINDT,

geboren te Elst op 16 februari 1928 en overleden te
Zottegem op 18 mei 1961,

gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Vol blijdschap had zij 't nieuwe leven uit Gods
handen ontvangen, dankbaar om die nieuwe gunst,
gelukkig om die nieuwe zegen. Leven wilde zij
voor haar kindjes en volop «moeder» zijn. Doch
nauwelijks had ze weer de moedervreugde mogen
smaken of Hij, die haar die vreugde schonk, riep
haar tot zich, om haar, in de eeuwige onuitspreke-
lijke vreugde van de Hemel, te lonen om haar
moederlijke offervaardigheid.

O Heer, ze was er nog zo nodig... en al te vroeg
onttrekt Gij haar aan onze liefde en aan hen, die
nog zo klein en hulpbehoevend, nu reeds zonder
moeder zijn. Ons hart breekt bij die harde slag en
bittere tranen ontvloeien onze ogen, doch met volle
onderwerping en vurig geloof aanvaarden wij al wat
Gij ons overzendt.

Dierbare echtgenoot, pijnlijk valt die vroege schei-
ding en lang nog hadde ik met u voor onze kin-
deren willen zorgen. Stel al uw betrouwen op God,
dat Hij steeds uw steun en sterkte weze : van uit
de Hemel blijf ik over onze kindjes waken, tot we
eens voor altijd verenigd zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.



De families

VAN DER HAEGEN,
KINDT,
VAN LOO,
VAN DEN DRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst