

Ik geloof de Verrijzenis van het vlees en het eeuwig Leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Augustin VAN DER HAEGEN

weduwnaar van Mevrouw

Maria VAN DAMME

geboren te Strijpen, de 6 October 1876 en godvruchtig overleden te Velzeke, de 16 April 1954, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van O. L. Vrouw van Deinsbeke en de H. Barbara.

Hij was goed en rechtzinnig van harte, eenvoudig en zachtmoedig in zijn omgang met iedereen. De weg des Heren heeft hij bewandeld, daarom zal hij genade vinden; want bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing.

Zalig de doden die in de Heer sterven; van nu af zullen ze rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. (Apoc. XIV, 3/13.)

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die zo tracht te leven als hij bij den dood wenst bevonden te worden.

Duurbare kinderen, bloedverwanten en vrienden vaartwel! en weest mij indachtig in uw gebeden.

GEBED:

Wij bidden U, o Heer, ontsla de ziel van uw dienaar Augustinus, van allen band der zonden, opdat hij in de heerlijkheid der verrijzenis opgewekt, met uw heiligen en uitverkorenen zich moge verheugen, door Christus onzen Heer. Amen.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R.

I.

P.

(300 d. afl.)

Mejuffer Eugenie Van der Haegen;
Mevrouw Weduwe Gilbert Rouckhout- Van der Haegen;
Mijnheer en Mevrouw Albert Rouckhout-Lamroy;
Mijnheer en Mevrouw Robert Rouckhout-Stevens;
Mejuffer Cristelle Rouckhout;
De familiën Van der Haegen, Rouckhout en Van Steerthem

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.