

Die dood is goed, die het leven niet wegneemt, maar in
een beter leven verandert. H. Ambros.



BID VOOR DE ZIEL

van
MEVROUW

Barbara VANDERHAEGEN

weduwe van J. B. Praet,

geboren te Delftinge, den 20 Februari 1872
en overleden te Everbeek, den 2 September 1950,
voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Deze kloekmoedige vrouw stichtte eenieder door de heiligheid van haar leven, de eenvoud in haar woorden, de oprechtheid in haar handel en wandel en haar oprecht grote liefde tot God en de evennaaste, H. Bonav.

Zij heeft veel en wel geleden: bittere pijnen, met een voorbeeldige godvruchtigheid. H. Aug.

Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding van hun menigvuldige kinderen behartigd hebben. H. Hier.

Al verlieten alle anderen de wet onzer voorouders, ik, mijn kinderen en bloedverwanten, zullen er toch getrouw aan blijven. 1 Mach. 2. 19-20.

Geliefde kinderen, en gij mijn beminde dochter, die mij zo liefdevol verzorgd hebt, dank ik hartelijk, vergeet mijn zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan de zorg, die ik u toegedragen heb; verplicht u voor de rust van mijn ziel te bidden. H. Chrysost.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 q.

Drukk. De Spiegeleer. Gentsestraat 116, Geraardsbergen.

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

PRAET, VANDERHAEGEN, DE VROE en
STEVENS.