

De ouderdom is een erekroon, als hij op de weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Benoit Van der Haegen

weduwnaar van Mevrouw

Marie Van der Stichelen

geboren te St Goriks-Oudenhove op 21 mei 1875 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St Martens-Lierde op 4 maart 1962, gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, godvrezend en verwijderde zich van het kwaad, in lief en leed gehecht aan God, in wien hij vastelijk geloofde, op wien hij onwankelbaar betrouwde en die hij vurig beminde. In zijn hart geen geveinsheid, op zijn lippen geen valsheid, maar goedheid en wijsheid.

Voorbeeldige echtgenoot en vader, leefde hij met hart en ziel voor zijn kinderen en kleinkinderen, in wie hij een schat zag die God hem in bewaring had toevertrouwd.

Ook was hij bij het naderen der dood niet bevreesd; hij stelde al zijn betrouwen op Gods barmhartigheid wel wetend dat zijn dood een overgang zou zijn naar een beter leven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al de liefde die gij mij bewezen hebt en blijft mij gedenken in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De familiën **VAN DER HAEGEN, VAN DER STICHELEN, DE
VRIEZE en RISSELIN,**

zeer ontroerd door uw blijken van deelneming,
DANKEN U van harte.

Drukk. De Rijk-Dubbeloy, Acacialaan 41 Zottegem Tel. 70.05.29