

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken" (Mt. 11,28)

DANKBAAR AANDENKEN AAN:
DE HEER

Cyriel Van der Haegen

echtgenoot van
Maria, Emma Van den Abeele

Geboren te Elst op 7 maart 1901 en godvruchtig overleden in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde op 24 december 1993, voor zien van de HH. Sakramenten der zieken.

Vereerd met de herinneringsmedaille van Koning Albert.

Cyriel heeft het geluk gehad een gezegende ouderdom van 92 jaar te bereiken, een lang leven vast en zeker, maar ook een rijkgevoeld en een voorbeeldig leven. Niemand van ons zal kunnen ontkennen dat hij moedig en trouw was aan zijn levensopdracht. Met veel verdriet, maar vooral met grote dankbaarheid nemen we vandaag afscheid van een bescheiden, verdienstelijk en gelovig man. Samen met zijn echtgenote Emma, waren zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn oogappels. Cyriel was begaan met hun dagelijkse kleine en grote zorgen en deelde in hun geluk en vreugden. Hij stond steeds klaar om hen te helpen, want het hoogste doel was het geluk van zijn gezin. In februari 1994 zouden Cyriel en Emma 70 jaar gehuwd zijn.

De viering van deze blijde gebeurtenis zal spijtig genoeg niet meer kunnen plaatsvinden.

Een leven van hard werken onder andere als seizoenarbeider in Frankrijk en 30 jaar als mijnwerker, sierde zijn leven.

Zijn laatste levensdagen werden getekend door zwaar lijden. Met een uitzonderlijk geduld en een lovenswaardige zachtmoedigheid heeft Cyriel zijn leed gedragen. Dikwijls heeft hij tot God gebeden om gelukkig te mogen sterven. De dood werd voor hem een echte bevrijding uit zijn lijden. Cyriel heeft ook het geluk mogen kennen gedurende zijn laatste levensdagen en bij zijn sterven door zijn familie omringd geweest te zijn met de zorgen van liefde en genegenheid.

Lieve echtgenoot en vader, wij zijn dankbaar voor al het goede dat je voor ons betekende als huisvader en lieve groot- en overgrootvader. we danken je om je dienstbaarheid en eenvoud.

Aan U allen, familie, vrienden, bewoners en personeel van het rusthuis St. Ursmarus te Zegelsem, die mij een steun en troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

Hij ruste in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer.

*De families: Van der Haegen - Van den Abeele
De Schampheleire - De Vos
danken U voor uw blijken van medeleven en gebed.*

Namis: dinsdag 1 februari '94 om 19uur.

Rouwl.-Drukw. RAOUL bvba, Brakel - 055/42.24.49