

Ik ben de verrijzenis en het leven,  
wie in Mij gelooft, zal leven,  
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25



Op zondag 11 februari 1973 te Oudenaarde  
riep God de Vader tot Zich  
de ziel van zijn trouwe dienaress

MEVROUW

## **Emma VAN DER HAEGEN**

weduwe van de Heer

**Gilbert Joseph ROUCKHOUT**

geboren te Erwetegem de 30 april 1891,  
gesterkt door het sacrament der zieken.  
Tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk Sint Jozef te Oudenaarde verenigden wij ons met de verzezen Christus, opdat onze dierbare overledene voor altijd bij de Heer zou zijn in het hemels Vaderhuis.

Haar beeld zal ons steeds bijblijven waar zij, eerst samen met haar zuster kerkwaarts trok, naar al de plechtigheden in het oude noodkerkje. Later, toen zij alleen viel, leefde zij, stap voor stap, de groei van kerk en parochie mee, waarmee zij zich zo innig verbonden voelde.

Wij zien haar nog voor ons in het ziekenhuis, langzaam herstellend van een zware ziekte, zonder ooit één klacht te uiten, uit vrees iemand tot last te zijn.

Wij leefden met haar mee in het rustoord waar zij eenvoudig en onopgemerkt haar laatste jaren doorbracht, nooit denkend aan zichzelf, maar levend voor haar kinderen, blij om een bezoek, verheugd om wat nieuws uit haar parochie. Haar sterkte en troost vond zij in het gebed: haar rozenkrans lag nooit ver uit de hand.

Zo zullen wij haar steeds voor ons zien, als een voorbeeld van trouwe plichtsvulling, van een rotsvast geloof en betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, van diepe liefde voor de haren.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij weet dat gij voor mij alles betekende, en dat uw geluk ook het mijne was. Meer dan ik op aarde kon, zal ik nu uw voorspraak zijn bij de Heer. Laten wij verenigd blijven in het gebed, tot eens de dag komt van het eeuwig wederzien in Gods Vaderhuis.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

---

Heer en Mevrouw Albert ROUCKHOUT-LAMIROY,

Heer en Mevrouw Robert ROUCKHOUT-STEVENA,

Heer en Mevrouw Marc BUYSSCHAERT-ROUCKHOUT,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families VAN DER HAEGEN, ROUCKHOUT, VAN STERTHEM, PIJCKE,

danken U van harte voor Uw bliken van deelneming in rouw en gebeden.

---

DRUKKERIJ VANDEVELDE