

Zalig die leeft en sterft, onder de bescherming van Maria.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Eugenie VAN DER HAEGEN

geboren te Erwetegem de 7 mei 1880 en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 5 october 1956, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Zij was Lid van de Bond van het H. Hart, van de Confrerieën van de H. Barbara en van O. L. Vrouw van Deynsbeke.

De dierbare overledene behoorde tot die schone zielen, waarvan men kan zeggen dat gans haar leven aangenaam was aan God en aan de mensen. Nauwkeurig en met liefde onderhield zij de geboden en dit maakte haar tot een echt christen vrouw, wier wezen doortinteld was van vriendelijke eenvoud, bij wie iedereen welkom was en wier grootste vreugde het was, door een opbeurend woord, anderen gelukkig te maken.

Het was in de H. Mis en in de veelvuldige communie dat zij kracht en moed putte om haar leven van iedere dag te heiligen. Schoon heeft zij geleefd, schoon zal ook haar kroon zijn in de hemel.

Wat is de dood van een christen? 't Is de rust na de last van het leven, de beloning na de tegenspoed, de bekroning na een edelmoedige strijd.

Geliefde zuster, gelukkige jaren hebben wij samen doorgebracht op aarde. Ik dank u voor al de troost en de vreugde die gij mij gedurende mijn leven in zo grote mate hebt verschaft. Bij de Heer zal ik uw voorspraak zijn.

Dierbare familieleden, vaartwel en bidt voor mij. Eens komt de dag van de onverbreekbare hereniging. Leef zo, dat wij ons eens allen samen mogen verheugen in de eeuwigheid.

Jezus, Maria, Jozef. (300 d. afl.)

Mevrouw Gilbert ROUCKHOUT-VAN DER HAEGEN,
Heer en Mevrouw Albert ROUCKHOUT-LAMIROY,
Heer en Mevrouw Robert ROUCKHOUT STEVENS,
Mejuffer Cristelle ROUCKHOUT.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Ivo VAN DER EECKEN-VAN STEERTHEM.

De families VAN DER HAEGEN, VAN STEERTHEM en ROUCKHOUT.

Bedanken UEd. van harte voor de blijken van kristelijke deelneming en godvruchtige gebeden