



**Gedenk in uw gebeden de ziel van
de Heer**

GUSTAAF VAN DER HAEGEN

weduwnaar van Mevrouw Elisa Limbourg

Geboren te Sint-Antelinks op 17 septem-
ber 1898 en godvruchtig overleden te
Zottegem in de Kliniek Sint-Elisabeth op
zaterdag 30 augustus 1975, gesterkt door
de H. H. Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder '14 - '18.

Ridder in de Orde Leopold II.

In Gods schepping krijgt ieder mens zijn
taak.

De een werkt met zijn verstand, de ander
met zijn handen; voor de een is het leven
mild, voor de ander hard en zwaar.

God alleen zal oordelen hoe wij ons in die
situatie hebben gedragen. Voor Hem telt
geen bezit of rijkdom, geen gezondheid of
macht, alleen wat we waard waren als
mens voor de medemensen en voor Hem.

Deze dierbare overledene heeft het leven
langs de harde weg gekend. Wanneer het
leven de jeugd toelacht, dwong de oorlog
hem te leven in een wereld van haat, ver-
nietiging en dood.

Soms ver van huis moest hij slaven en
woeten om het brood te verdienen voor
vrouw en kinderen; en wanneer de tijden
beter werden stierf de nog zo nodige moe-
der.

Deertig jaar stond hij alleen in 't leven;

maar hij wist dat zijn kinderen het goed
stelden; hij voelde zich herleven in de
kleinkinderen, hij had trouwe vrienden die
hem dagelijks bezochten, maar vooral de
zorg en genegenheid van hen die dag en
nacht gereed stonden, moet hem een sterke
troost zijn geweest.

Een pijnlijke ziekte ondermijnde zijn
sterk gestel. Hij wist dat het einde onaf-
wendbaar was. Hij hield van het leven en
kon zo moeilijk afscheid nemen. Tenslotte
door lijden gelouterd vroeg hij om de dood.

Nu kunnen we alleen nog bidden :
« Heer door uw lijden hebt gij de zonden
uitgeboet en ons hoop gegeven op eeuwig
leven.

Wil in uw barmhartigheid deze mens
zijn zonden vergeven. Gij kent de mens tot
in het diepste van zijn wezen en zult oor-
delen in rechtvaardigheid.

Moge ons gebed en deze hernieuwing
van uw kruisdood hem genadig wezen.

Mijn dierbare kinderen en gij allen die
mij nabij waart, vaartwel in het leven en
vergeet vader niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen Van der Haegen-Limbourg;
De families Van der Haegen, Limbourg,
Van De Wiele, Sonck,

**danken U voor de gebeden
en deelneming in hun diepe rouw.**