

Gedenk in uw gebed
de ziel van
Mevrouw

Julia VAN DER HAEGEN

echtgenote van de Heer
Renatus De Decker

Geboren te St.-Antelinks op 2 november 1894
en godvruchtig overleden te Lede op 23 augustus
1972 gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken.

Heer, Gij hebt zelf gezegd : « Ik ben niet gekomen voor de gezonden, maar voor de zieken; zalig de eenvoudigen van geest, want zij zullen God zien; gaat naar de pleinen en straten en roep de sukkelars op voor mijn feest, want velen die zich geroepen voelen zijn het niet waardig. »

Het leven van de betreurde is hard geweest, maar God zal het naar waarde schatten. Zij heeft de zware zorgen gekend van een gezin, haar kind ten grave gedragen, de miserie en zorgen van een zieke man, de ongeneeslijke kwalen van de oude dag, die de droevige scheiding van haar geliefden nog teweegbrachten.

Helpende handen hebben de eenzaamheid van de laatste jaren verlicht; ze heeft het verdiend want in dienst van anderen hebben haar handen nooit rust gekend.

Nu bidden wij de Heer : « Vergeef haar wat ze uit menselijke zwakheid heeft misdreven en herinner U de woorden : wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij zelf gedaan. »

Gij allen die me hebt wel gedaan, ik dank u. Kinderen, vergeet uw moeder niet in uw gebeden, want God zal hen zegenen die hun ouders eren. Vergeet niet wat ik voor u heb gedaan en tot weerziens bij God, waar geen pijn en smart en dood meer bestaan, maar alleen het eeuwig vreugdevolle samenzijn.

De families :

VAN DER HAEGEN,
DE DECKER,
VAN DE WIELE en
DE PAEPE

danken voor uw blijven van medeleven

Begrav. W. Depoorter, Denderleeuw