

Zij die sterven in den Heer, zullen eeuwig met Hem leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA VANDERHAEGEN

weduwe van den heer

Theodule Vanderspiegel,

geboren te Ronse, den 4 Juli 1873 en er godvruchtig
overleden den 2 October 1943,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Van haar kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed, heeft zij al de dagen van haar leven in de wegen Zijner geboden gewandeld en zich van alle kwaad verwijderd.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde opdat wij den hemel zouden aanschouwen waar het welzijn nooit eindigt. H. Aug.

O Maria, Gij waart mijn sterkte in mijn krankheid, mijn troost in mijn droefheid, mijn toevlucht in mijn ellenden en Gij zijt de hoop van mijn zaligheid.

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen, gij waart getuigen van de zorgen die ik U heb toegewijd en van de liefde die ik U heb bewezen. God roept mij in den hemel; eerlang vinden wij elkaar daar terug. Blijft mij in uw gebeden indachtig; gij ook, dierbare familieleden en vrienden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P.

Dr. Lievyns-Rousseau, Wijnstr. 21, Ronse

De kinderen, kleinkinderen en familie van wijlen Mijnheer en Mevrouw Theodule VANDERSPIEGEL-VANDERHAEGEN, bedanken U van harte om de blijken van genegenheid en medegevoel hun betoond bij het afsterven van hunne teer beminde moeder, grootmoeder en bloedverwante

Mevrouw MARIA VANDERHAEGEN.