

"Elke dag is goed om te leven
en elke dag is goed om te sterven."

(Paus Job. 23)

†

In de vrede van de Heer
is van ons heengegaan

Mevrouw

**Maria, Fernanda, Rosa
VAN DER HAEGEN**

echtgenote van Albert MAES,

geboren te Elst op 28 november 1932
en overleden te Ronse op 18 januari 1990
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het valt zwaar Maria in Gods handen af
te geven.

We zijn er het hart van in. Het is gegaan
zoals met een kaarsvlammetje dat uiteindelijk
toch uitgaat omdat de kaars is opgebrand.
Uitgegaan, gedaan? Neen, het kan niet voor
altijd na zulk een leven.

Maria is ons gelovig voorgegaan. zo was
het van huize uit en zo bleef het ook,
na veel werken en zorgen, in hun nieuw
huis om er nog lange jaren rustiger te leven
en te werken. Er was nog zoveel te ver-
wachten, maar het viel niet mee met haar
toestand en de verwickelingen. Een wonder

om het zolang te trekken. Als ons aardse
woning, ons lichaam afgebroken wordt, dan
heeft Jezus al een nieuw gebouw gereed om
daar voorgoed te wonen.

Maria heeft zonder vrees de dood verbeid
en zich op Zijn wederkomst voorbereid.
Zij gaat dus gerust ter eeuwigheid. 't Is
niet de zaak van lang te leven, doch goed
te leven is de kunst. Ze is in lief en leed
God getrouw gebleven en zo moge Hij
haar genadig wezen.

*Mijn lieve man,
mijn dierbare kroost
'k zeg U vaarwel
doch wees getroost :
doet 't scheiden pijn
aan U en aan mij
een hoger vreugd
wacht U ... en Mij ...*

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
Amen.

De families

VAN DER HAEGEN, VAN LOO,
MAES, VAN DEN DRIESSCHE,
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 4 februari 1990 om 9.30 u.

Rouwleiding bvba «*RAOUL*», Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel