

" Ten paradijze geleiden U gods engelen ..."

†

Dankbaar en troostvol aandenken aan

MEVROUW

Oda VANDERHAEGEN

weduwe van de Heer Gaston VERPLANCKEN

geboren te Russeignies op 1 augustus 1905 en schielijk
overleden te Ronse op 10 februari 1990,
gezaafd met het H. Oliesel « in extremis ».

Onverwacht, doch niet onvoorbereid, werd onze goede moeder en grootmoeder, uit dit leven gerukt, om naar de andere oever, tot eeuwig leven over te gaan.

Een diep gelovige vrouw was de dierbare overledene. Opgevoed in een christelijk gezin, groeide zij op in een kerkelijk en godsdienstige sfeer. Die invloed heeft haar leven getekend. Gaarne sprak zij, met dankbare weemoed, over haar jeugd, haar zusters en broers, haar vriendinnen, haar pastoor in het stille landelijke dorp ... in de tijd van toen.

Zij bleef trouw aan haar godsdienstige plichten, aan haar gebed, heiligenverering, aan de sacramenten. Als ziekte en ouderdom haar beletten haar parochiekerk te bezoeken, was zij gelukkig de H. Communie aan huis te mogen ontvangen. De beproeving van het leven, heeft zij met moed en geduld verdragen, in stil godsvertrouwen, en met een goed hart. Ongetwijfeld zal de Heer, zijn dienaars in zijn vreugde ontvangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij vooral Monique, ik dank U allen voor uw vriendelijke en geduldige zorgen, gij waart mijn troost, mijn blijdschap in mijn eenzaamheid. Dat God U zegene. Nu ga ik vader, Gérard, Willy vervoeogen in de vrede Gods. Vergeet mij niet in uw gebed en bewaart mijn gedachtenis in uw hart.

Beste familieleden en vrienden, zonder een vaarwel neem ik afscheid van U, maar ik ga heen in geloof en hoop. Toont mij een laatste blijk van vriendschap met een vroom gebed voor mijn zielerust.

O.-L.-Vrouw van Bijstand, H. Donatus,
wees mijn voorsprekers bij de Heer.

Mevrouw Willy LAEMONT(†) - VERPLANCKEN,
De Heer en Mevrouw Robert VERPLANCKEN - OTS,
haar kinderen;

Mejuffer Dominique VERPLANCKEN,
Mejuffer Angelique VERPLANCKEN,
haar kleinkinderen;

De families VANDERHAEGEN - VANDENDAELE en
VERPLANCKEN - DEPOORTERE,

danken U voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.