

Geloofd zij Jezus-Christus.



Tot vroom aandenken aan de Heer

## REMI VAN DER HAEGEN

weduwnaar van Mevrouw EMMA MEERSCHAUT

en van Mevrouw EVELINE VAN LOO

geboren te Elst de 20 november 1899  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel-Opbrakel de 5 september 1976,  
gesterkt door de HH. Sakramenten van de Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudmijnwerker

Gelukkig de mens, die zo leeft zoals hij in het uur  
van de dood wenst bevonden te worden.

Hij, die de Heer vreest, zal niet schrikken, want God  
is zijn hoop. Gelukkig is de ziel van de mens, die de  
Heer vreest.

Hij was een man die gaarne omgang had met zijn  
medemenschen, nadenkend en tenslotte diepgevoelig van  
hart.

Hij was een van die stoere werkers die al deed wat  
hij kon om zijn gezin gelukkig te maken.

De Heiland heeft hem zelf het lijdenskruis niet ge-  
spaard. Hij heeft het begrepen en heeft zijn kruis met  
geduld tot het einde gedragen. Wanneer zijn krachten  
begaven, liet hij ten huize de H. Sakramenten ontvan-  
gen ter gelegenheid van de hoogdag.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijn aardse le-  
ven en taak is gedaan; het uwe gaat nog verder zolang  
God het in leven houdt. Weet wel, dat we hier op aarde  
geen blijvende woonst hebben, maar de toekomstige  
zoeken.

In 't bijzonder dank ik U, mijn kinderen die mij ja-  
renlang hebt gesteund, begrepen en verzorgd en die  
mij op deze manier de geborgenheid van de familie-  
kring hebt laten delen.

Mijn beste vrienden en kennissen, toon mij nu door  
een vurig gebed uw genegenheid en uw liefde

Bid nu rustig de Vier Akten.

De Heer en Mevrouw Albert Maes-Van Der Haegen,

Mejuffer Rita Van Der Haegen,

De kinderen en kleinkind van wijlen Anna Van Der Haegen,

Jongeheer Erwin Maes,

De families Van Der Haegen, De Schamphelacre, Meerschaut,

Van Loo en Van Rumst

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.