

Wij aanbidden U, Kristus, en loven U, omdat
Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
(Kruisweg)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Richard Van der Haegen

geboren te Michelbeke de 27 juni 1874
en er godvruchtig overleden de 8 april
1960, voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden en de pauselijke zegen.

Deze oude man heeft de wereld verlaten op
het oogenblik dat de natuur een nieuwe bloei
tegenmoet gaat en de vogelen de lente in het
land roepen.

Hoe schoon de aarde ook moge zijn, toch
blijft zij een « dal van tranen » waaruit de dood
ons bevrijdt.

Deze brave man hield zich niet bezig met het
achterna lopen van de plezieren dezer wereld,
maar vond zijn genoegen in de godsdienst en
in het dagelijks werk.

Zijn hart stak in het boerenbedrijf. Zijn enige
ontspanning was de zondag na de vroegmis nog
een praatje slaan met vrienden en kennissen.
Zo ging het in die goede oude tijd.

Toen hij niet meer in staat was om naar de
kerk te gaan, bracht de priester hem regelmatig
thuis « Ons Heer ». Hoe godvruchtig en gelukkig
was hij dan niet !

Beminde familie, de Heer roept mij tot Zich
terug en ik mag gerust voor Hem treden. Ik ben
gezuiverd in zijn Bloed en heb gewandeld vol-
gens zijn Woord. Het paradijs der heiligen staat
voor mij open.

Bemin God boven alles en bemin elkander
om God ! Dan zult gij gelukkig zijn hier en
hierna maals !

H. Sebastiaan, patroon der parochie, bid
voor ons.



De familiën VAN DER HAEGEN, LIEDTS,
bedanken voor de blijken van genegenheid.

Uitg. J. De Clercq - St-Goriks-Oudenhove