

Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert, Ps. 123,

Bid voor de ziel van

DE HEER

Achiel VAN DER HAEGHEN

weduwenaar van Julienne AUDOOR

geboren te Rozebeke op 9 mei 1904 en overleden te Zottegem op 8 juli 1985
Ere-schatbewaarder van de kerkfabriek
Oud-strijder 1940 - 1945

danken U voor uw gebeden en

blijken van innige deelneming.

André en Francine DE Wolf-Van Der Haeghen,

Frans en Nicole Van Der Haeghen-Verscheden
zijn kinderen

Martine en Geert De Wolf

Hans en Dirk Van Der Haeghen
zijn kleinkinderen

De families Van Der Haeghen, Audoor,
Rimbout, Regaert,

Heer onze God, Gij hebt uw Zoon gezonden, die ons heeft toegesproken met de kracht van een profeet. Laat niet toe dat wij ongelovig zijn of opstandig. Leer ons de wonderen zien die Hij onder ons verricht en geef ons de moed ook in eigen omgeving te getuigen van zijn boodschap

(Openingsgebed 14e zondag.)

Goede Vader in de hemel, de schaduw van Jezus Kruis valt zwaar over onze familie tijdens dit jaar, nu wij zo kort na moeders plotse overlijden, ook onze vader ten grave begeleiden. Toch mogen we U dankbaarheid betuigen om de vele jaren die hij ons voor liefde, zorgen en werkend als landbouwer, bekommerd om zijn gezin en bedrijf. Afhankelijk van 't weder in de seizoenen was hij een mens van weinig woorden maar stond met beide voeten in de grond om Gods schepping vruchtbaar te laten zijn. Toen zijn gezondheid begon te tarren bleef hij bezig in de huiskring, en volgde alles verder met belangstelling. Het heengaan van zijn voorbeeldige vrouw heeft zijn laatste maanden sterk getekend. Hij heeft in stilte de dagen af geteld, die hem van haar bleven scheiden. Nu zijn leven hier voltooid is en de aarde van zijn schouders genomen, moge de Kruisgenade van Jezus de Heer hem geleiden naar uw Rijk, barmhartige Vader. We bidden U erom, Gij die vrede zijt.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

8.7.85 d. 1030