

Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Adeline VANDER HAEGHEN

echtgenote van

de Heer Adelin DECATELLE

geboren te Ename op 7 maart 1930 en god-
vruchtig overleden te Gent op 8 februari 1992,
gesterkt door het Sakrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

"Papa, schik alles in mijn kast" vroeg
Adeline de dag vóór haar heengaan, "zo is
het bijdehand als we terug naar huis gaan".
Hoop, dit tekende haar hele leven. Ook in
moeilijke dagen. Hoop gaf ze op haar beurt
aan zovelen die vertwijfeld waren.

Van nature was ze opgewekt en hulpvaardig.
Ze hield van het leven. Vele familieleden,
vrienden en kennissen heeft ze met raad en
daad bijgestaan.

Dat was een voortzetting van haar eenender-
tigjaar lange onderwijsloopbaan, waarin ze zich
met bekwaamheid en toewijding inzette voor
haar leerlingen. Ze was trots op haar leerlingen
en op haar oud-leerlingen die, vele jaren
later, hun sympathie betoonden voor "juffrouw
Adeline".

Wanneer ze zich voor iets engageerde, dan
was dat voor haar een eretaak. Ze had veel
"eretaken".

Als moeder was haar gezin heilig voor haar.
Ze heeft er met liefde oneindig veel voor

gedaan.

Voor haar grote familie, haar vele vrienden en
kennissen had ze veel genegenheid. Ze was
dankbaar om wat voor haar gedaan werd.
Haar liefde voor God, Onze-Lieve-Vrouw en
de H. Rita kwam echt van binnenuit.
Het was deze verbintenis met God die het
haar mogelijk maakte haar lijden te dragen,
vele maanden lang.

Haar laatste woorden waren voor haar echt-
genoot Adelin, voor haar kinderen Kim en
Karel, en voor haar zuster Maria.

Nooit vergeet ik haar vele afscheidskussen.

Maar ook een sterke vrouw moet afhaken.

Met allen die nu in gebed en gedachten met
ons verenigd zijn, danken wij de Heer voor
dit voorbeeldig leven van liefde en dienst-
baarheid.

Uw aanwezigheid en medeleven waren voor
ons een troost in het verlies van haar die we
zo lief hadden. Daarom zijn we U dankbaar.

Haar echtgenoot :

Adelin DECATELLE

Haar kinderen : Kim DECATELLE en

verloofde Filip DHONDT

Karel DECATELLE

Haar samenwonende zuster :

Maria VANDER HAEGHEN

De families :

VANDER HAEGHEN - DE CLERCQ

DECATELLE - VANDERHAEGHEN.

NAMIS op zaterdag 7 maart 1992 om 9 uur.