

Ten paradijze geleiden U de Engelen.....

† BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

EMMA VAN DER HAEGHEN

weduwe van Mijnheer J. B. DE POTTER

geboren te Mater den 23 Januari 1865
en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke

den 7 Maart 1952,

versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van alle godvruchtige genootschappen

De Zondagavond had zij met haar kinderen gezellig doorgebracht; en zij was zó blij wanneer haar gemeld werd: Morgen zal U de H. Communie gebracht worden.

Op die komst van de Meester bereidde zij zich altijd zeer stichtend voor, en na de H. Communie bleef zij steeds lang alléén in gebed....

En met dat heilig gedacht: Morgen komt Onze lieve Heer wederom, ging zij slapen.

Maar... de Heer zou zij niet meer ontvangen onder de schijn van Brood..... op de eerste Vrijdag zou zij Hem ontmoeten en uit zijn mond de goedkeuring van haar levenswijze aanhoren: « Kom getrouwe dienaar Gij hebt in Mij geloofd, op Mij gehoopt, Mij bemint, mij leren beminnen door kinderen en kleinkinderen: tred nu binnen in mijn Rijk. »

Op het leven van die biddende, werkende, offerende Moeder mogen de Kinderen met rechtmatige fierheid nadenken en God innig bedanken voor de kristelijke opvoeding door haar behartigd.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, wat ik voor U deed, hebt ge mij hartelijk weergegeven in uw toegewijde liefde Uw goedheid van dag en nacht zal de Heer wel lonen.

Samen met vader, zal ik nu verder bidden voor U allen, opdat gij zó zoudt leven dat gij ook eens uw eeuwige bestemming bereikt. Blijft bidden voor ons, ook gij beminde Familieleden.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*

Mijnheer en Mevrouw Alfons HOVE-DE POTTER en kinders
Mijnheer en Mevrouw Robert DE POTTER-VINDEVOGEL en kinders :
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE POTTER-HOVE en kinders :
Heer Dokter Veearts en Mevrouw Omer DE POTTER-DE BOECK en
Kinders :
Mijnheer Alfons DE POTTER ;
Mijnheer en Mevrouw Jules ECKHOUT-DE POTTER en kinders ;
De Familjen DE POTTER, VAN DER HAEGHEN, DE VISSCHER en BUYENS ;